



KerkLevenin

Dremp't & Oldenkeppel - Hummelo - Wichmond



jaargang 7 nummer 3 - maart 2024



In het vroege morgenlicht

Hanna Lam

Kopij voor de **April**-editie graag
uiterlijk **22 Maart** bij de redactie(s)

KerkLeveninColofon



Redacties: **Drempt & Oldenkeppel** Contactpersoon: Jan Bruil • bruil.jan@online.nl • 06-10360085 • Postadres: Kerkstraat 11, 6996 AE Drempt • **Hummelo** Contactpersoon: Barend Verkerk • b.verkerk1950@gmail.com • 0314-849896 • Bezorging: Heleen Hendriksen • 06-22367399 • Postadres (scriba): Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel • **Wichmond** Contactpersoon: Henk Ellenkamp • wkerkleven.pknwichmond@gmail.com • 0575-441523 • Postadres (kerk): Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond • KerkLevenin verschijnt 11 keer per jaar • Oplage: **710** stuks.

KerkLevenin

Kerkdiensten

Maart-April

| Datum | Uur | Voorganger | Plaats | Opmerking | |
|--|------|--------------|---------------------------------|----------------------|--|
| Drempt & Oldenkeppel voor actuele informatie zie onze Nieuwsbrief of kijk op onze website | | | | | |
| Zo. | 17-3 | 10:00 | ds. Yolanda Voorhaar | Drempt | 5e zondag 40 dagentijd |
| Zo. | 24-3 | 10:00 | ds. Elise Wijnands | Hummelo | Gezamenlijke dienst met PG Hummelo, Palmzondag, kinderkerk |
| Do. | 28-3 | 19:30 | ds. Karin Spelt | Voor-Drempt | Witte donderdag, avondmaal |
| Vrij. | 29-3 | 19:30 | ds. Karin Spelt | Voor-Drempt | Gezamenlijke dienst met PG Hummelo, Goede Vrijdag, |
| Za. | 30-3 | 21:00 | ds. Elise Wijnands | Angerlo/ Doesburg | Stille zaterdag/Paaswake |
| Zo. | 31-3 | 10:00 | ds. Karin Spelt | Voor-Drempt | Pasen(wissel paaskaarsen) |
| Zo. | 7-4 | 10:00 | ds. Bert Bomer | Voor-Drempt | |
| Zo. | 14-4 | 10:00 | ds. Joop Jansen Schoonhoven | Voor-Drempt | |
| Hummelo | | | | | |
| Zo. | 17-3 | 10:00 | dhr. Herman Haan (Ten Boer) | Dorpskerk | 5e zondag 40 dagentijd |
| Zo. | 24-3 | 10:00 | ds. Elise Wijnands | Dorpskerk | Gezamenlijke dienst met PGDO, Palmzondag |
| Do. | 28-3 | 19:30 | ds. Roelie Reiling (Steenderen) | Dorpskerk | Witte Donderdag, Avondmaal |
| Vr. | 29-3 | 19:30 | ds. Karin Spelt | Voor-Drempt | Gezamenlijke dienst met PGDO, Goede Vrijdag |
| Za. | 30-3 | 21:00 | ds. Elise Wijnands | Angerlo/Doesb. | Stille Zaterdag/Paaswake |
| Zo. | 31-3 | 10:00 | ds. Menno Leistra (Steenderen) | Hummelo | Pasen (samenzang vanaf 9.45 uur) |
| Zo. | 7-4 | 10:00 | pastor Mia Tankink (Keijenborg) | Hummelo | |
| Zo. | 14-4 | 10:00 | ds. Elise Wijnands | Hummelo | |
| Wichmond | | | | | |
| Wo. | 13-3 | 19:30 | ds. J. Krajenbrink (Vorden) | Dorpskerk | Biddag voor Gewas en Arbeid |
| Zo. | 17-3 | 10:00 | Zangdienst | Dorpskerk | 5e zondag 40 dagentijd |
| Zo. | 24-3 | 10:00 | ds. R. Reiling (Steenderen) | Dorpskerk | Palmzondag |
| Do. | 28-3 | 19:30 | ds. W. Blanken (Zutphen) | Dorpskerk | Witte Donderdag Heilig Avondmaal |
| Vrij. | 29-3 | 19:30 | ds. W. Blanken (Zutphen) | Dorpskerk | Goede Vrijdag |
| Zo. | 31-3 | 10:00 | mw. J. Ruiterkamp (Vorden) | Dorpskerk | Pasen, 9.00uur Paasontbijt |
| Zo. | 7-4 | 10:00 | dhr. H.J. Boon (Texel) | Dorpskerk | |
| Zo. | 14-4 | 10:00 | ds. J. Mol (Gaanderen) | Dorpskerk | |

Kerken: **Drempt**, Kerkstraat 1, 6996 AE; **Hoog-Keppel**, Burg. Van Panhuysbrink 11, 6997 AA; **Hummelo**, Dorpsstraat 22, 6999 AC; **Wichmond**, Dorpsstraat 16, 7234 SN. Na de diensten wordt samen koffie gedronken. (In Hummelo bij diensten met eigen predikant.)

Tussen waken, tussen dromen

Klein paaslied

*Tussen waken, tussen dromen,
in het vroege morgenlicht,
wordt de steen van 't graf genomen,
horen vrouwen het bericht
dat door dood en duisternis
Jezus leeft en bij ons is.*

*Zij die zich als eersten buigen
over leven in haar schoot
zijn op Pasen kroongetuigen
van nieuw leven uit de dood.
Vrouwen hebben Hem ontmoet,
weten zich bevrijd voorgoed.*

*Uit een sprakeloos verleden
weggeschoven, ongehoord,
wordt een nieuwe tuin betreden,
open is de laatste poort,
sluiers worden weggedaan:
het is tijd om op te staan.*

*Lente kleurt de kale bomen,
door het leven aangeraakt
bloeien bloemen aan de zomen,
zo wordt alles nieuw gemaakt.
Juichend stemt het leven in
met de toon van het begin.*

-Hanna Lam
Liedboek, lied 631



Foto; Justin Sinner

| | | | | |
|--|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------|
|  Protestantse Kerk | KerkLeven in | Editie | Kopijdatum | Verschijnt |
| | Volgende nummers | april mei juni | 22 maart 19 april 17 mei | 9 april 7 mei 4 juni |

Stille Week: dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem." Een Protestants Perspectief van ds. Marco Batenburg, preses generale synode.

De wereld staat in brand. We zien beelden van vermoorde mensen op straat, een onafzienbare stroom van vluchtelingen trekt over de wereld, de schepping kreunt en steunt.

Met Palmzondag begint de zogenaamde Stille Week, de week voor Pasen. Het zijn dagen die ons op een indringende manier stilzetten bij de weg van Christus, omdat ze aansluiten bij de laatste week die Christus doorbracht in Jeruzalem.

Het lijken twee gescheiden werelden. De tijd waarin we leven en alles wat zich daarin aan ons opdringt. En de wereld van het christelijk geloof, waarin we ons in stilte terugtrekken binnen de kerk om ons voor te bereiden op het Paasfeest.

Toch is die tegenstelling schijn. Christus komt juist midden in deze verwarde wereld en toont daarin Gods bewogenheid.

Palmzondag

Palmzondag is de dag waarop we de intocht van Christus gedenken. Jezus wordt als koning binnengehaald in Jeruzalem. De mensen juichen Hem toe en zwaaien met palmtakken. Nu komt alles goed! Maar let op de manier waarop Jezus de stad binnenrijdt: op een ezel. Zonder wapens en paarden, kwetsbaar en weerloos. Het rijk van Christus is kennelijk heel anders dan de koninkrijken die we kennen, en zijn heerschappij anders dan die van menselijke heersers.

Witte Donderdag

Op Witte Donderdag viert Christus het Pascha met zijn leerlingen. Daaraan voorafgaand gaat Jezus door de knieën om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Opnieuw een beeld van zijn dienende liefde. Tijdens de Paasmaaltijd wordt de uittocht uit Egypte herdacht. Maar Christus verbindt die geschiedenis met zijn eigen levensweg. Door zijn lijden en dood ontstaat een nieuwe weg van vergeving en bevrijding. Daarom wordt in veel kerken juist ook op Witte Donderdag het avondmaal gevierd.

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag is de dag van het kruis. Golgotha laat een uitbarsting van geweld zien. Een rechtvaardig mens sterft aan de haat van mensen. In het klein zien we rond het kruis van Christus wat keer op keer gebeurt onder ons mensen. Opvallend genoeg probeert Jezus het geweld niet te sussen of te vermijden. Hij gebruikt op zijn beurt geen geweld om mensen tot overgave te dwingen. Hij draagt het diepste lijden en deelt zo in óns diepste lijden. Door Christus zijn we in schuld, ellende, ziekte en zelfs de dood niet meer overgelaten aan onszelf.

Stille Zaterdag

Op Stille Zaterdag gedenken we dat Christus in het graf ligt. Daar waar al het leven doodloopt. Nooit vergeet ik meer hoe een jonge vrouw in de gemeente waar ik dominee was op Stille Zaterdag zichzelf het leven benam. De wanhoop was haar te groot geworden. Dat is de wereld waarin wij leven. De wanhoop en dood maken zich nog steeds breed. Maar ook Christus is het graf

binnengegaan – en Hij is er doorheen gegaan.

Want de Stille Zaterdag loopt uit op Pasen. Het graf is leeg, Christus is opgestaan. Dwars door de dood heen horen we: het komt toch goed. Er is nieuw leven, nieuwe hoop. Lof zij Christus! Een gezegende Stille Week gewenst!

Bron: website PKN (protestantsekerk.nl/verdieping)

De joodse wortels van Pasen



Veel gebruiken, denkbelden en feesten in de kerk zijn terug te voeren op het jodendom. Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, legt uit hoe het zit met Pesach en Pasen. En: heeft het avondmaal daar nu wel óf niet mee te maken?

Misleiden van de dood

Ooit was Pasen een boerenfeest in Palestina. Na de winter, als de eerste gerst rijp was, gingen de mensen met een deel van dat eerste graan naar de tempel. Maar ze liepen niet zomaar het tempelplein op. Ze deden dat met een soort hink-stap-sprong, om de boze geesten te misleiden. Je weet immers maar nooit. Dat heet in het Hebreeuws pasàch. Trouwens: het luiden van de kerkklokken was ooit ook bedoeld om boze geesten voor de open kerkdeur weg te houden ... Er is alle reden om aan te nemen dat de Israëlieten in Egypte dit feest ook vierden. Maar er kwam wat bij: de vlucht uit Egypte. In opdracht van Mozes smeerden de Israëlieten bloed aan de deurposten, het bloed van een geslacht lam. Ook al een manier om boze machten op afstand te houden. Overal waar de engel van de dood die bloederige deurposten zag, ging hij voorbij. Pasàch, zo staat het in de Hebreeuwse Bijbel: de dood passeerde hen.

Feest van de bevrijding

Zo werd Pasen – we noemen dat nu Pèsach – het feest van de bevrijding uit Egypte en daarmee de redding uit de dood. De familie en haar gasten scharen zich om een mooi gedekte tafel. Daarop staat een schaal met een beentje van een lam (sinds de tempel is verwoest, wordt er geen offerdier meer geslacht), gerstebroden, bittere kruiden, wijn, en nog wat andere ingrediënten. En men citeert bepaalde psalmen, die we samen het Groot Hallel noemen, Psalm 113-118. Hallel betekent lofprijzing. De liturgie is eigenlijk een antwoord op de vraag die iemand van het gezelschap stelt: 'Waarom is deze avond anders dan andere avonden?'

Bron: website PKN (protestantsekerk.nl/verdieping/joodse-wortels-van-pasen); gedeeltelijk -dr. Piet van Midden, emeritus predikant en docent Hebreeuws, Universiteit van Tilburg

Predikant: ds. Karin Spelt • tel.: 06-13554749 • e-mail: karin.spelt@gmail.com

Scriba: e-mail: scriba@kerkdrempe.nl

Website: www.kerkdrempe.nl

Van de predikante

Stille Week en Pasen samen vieren



Het pure witte licht
van Gods aanwezigheid
is als een bliksemschicht
een keerpunt in de tijd.

In stilte, ongezien
en stralend, onverwacht,
herrijst de Levende
uit dood en donkere nacht.

De kruiden van de dood,
zij kunnen weggedaan.
De Opgestane leeft
en spreekt Maria aan.

Haar blij getuigenis
zet zich onstuitbaar voort,
dit ongelooflijke nieuws
wordt tot vandaag verwoord.

De werkelijkheid van God
breekt in ons leven in
als ruimte, perspectief,
geeft alles nieuwe zin.

Waar leven triomfeert,
het dode overwint,
daar bloeit de wereld op
en heel de schepping zingt.

Waar Pasen wordt gevierd
is dood voorbijgegaan,
daar wortelt weer de hoop
in 't menselijk bestaan.

In de Paasviering zingen we dit lied van Marijke de Bruijne uit de bundel Eva's lied. Een mooi lied dat de boodschap van Pasen prachtig verwoordt.

Haar blij getuigenis zet zich onstuitbaar voort, dit ongelooflijke nieuws wordt tot op vandaag gehoord. Met Pasen vieren we deze boodschap uitbundig. Maar aan het Paasfeest gaan de dagen van de Stille Week vooraf. Vieringen die juist ingetogen zijn. Gekleurd door inkeer en bezinning.

Dit jaar zijn de vieringen in de Stille week voor het eerst niet meer allemaal afzonderlijk in onze eigen kerken. Onze gemeente is te klein geworden om alle vieringen te bemensen. Palmzondag vieren we samen met de gemeente in Hummelo en Goede Vrijdag samen met hen in de kerk van Drempt. De Paaswake is dit jaar een gezamenlijke viering met de Protestantse gemeente Angerlo-Doesburg en Hummelo in de Martinikerk in Doesburg. Witte Donderdag en Pasen vieren we ieder in onze eigen kerk. Mooi om nu ook in deze vieringen elkaar te versterken en te verrijken.

Palmzondag 24 maart te Hummelo

Het is mooi om de Stille Week samen te starten in Hummelo. Voorganger is Ds. Elise Wijnands. Hummelo kent een traditie om de Palmpasenopectocht samen met de kinderen uit het dorp te vieren. Dit jaar gaan de kinderen van onze kindernevendienst mee doen. Alle kinderen worden uitgenodigd om op zaterdag 23 maart in de Ruimte in Hummelo Palmpasensterkken te maken. Inloop tussen 14:00 en 14:30 uur. Op 24 maart beginnen ze om 10:00 uur met eieren zoeken op het schoolplein van IKC de Woordhof. Rond 10:50 uur lopen de kinderen met Palmpasensterkken door de kerk. Vanaf 11:00 uur is er een Palmpasenopectocht door het dorp. De muziekvereniging Hummelo en Keppel gaat voorop. Voor alle kinderen een feestelijke dag.



Witte Donderdag 28 maart, Drempt om 19:30 uur

Op Witte Donderdag vieren we samen het avondmaal. Ter gedachtenis aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. We lezen dit jaar uit het evangelie van Matteüs 26:17-46. Jezus vraagt zijn leerlingen om medeleven en nabijheid, maar hij wordt verraden en ze laten hem in de steek.



Waar hij solidair is met ons lijden, zijn de leerlingen het niet met hem.

Wij hebben de traditie om op Witte Donderdag het avondmaal aan tafel te vieren. Dit jaar kan dat niet in Hoog-Keppel.

We dekken de tafels op het koor van de kerk van Drempt. Voorganger is ds. Karin Spelt.

Goede Vrijdag 29 maart, Drempt om 19.30 uur

Goede Vrijdag vieren we samen met Hummelo. Een ingetogen dienst, waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. De zanggroep onder leiding van Lucian Venderink zal het lijdensverhaal zingen met teksten uit het oratorium voor de veertigdagen en Pasen Van Marijke de Bruijne 'Als de graankorrel sterft'. Liederen en teksten wisselen elkaar af. Voorganger is ds. Karin Spelt



Paaswake zaterdag 30 maart, Martinikerk Doesburg om 22:00 uur

De Paaswake in de Martinikerk in Doesburg begint om 22:00 uur. Voorafgaand aan de dienst wordt er gestart in de kerk van Angerlo, waarna er gewandeld wordt naar de Martinikerk. De aanvangstijd wordt later bekend gemaakt. U kunt ook gelijk naar de Martinikerk gaan.

Paasmorgen zondag 31 maart, Drempt om 10:00 uur

Op Paasmorgen beginnen we de dienst met het binnendragen van de nieuwe Paaskaarsen. Omdat de Paaswake niet meer in onze eigen kerk is zal het Licht op Paasmorgen worden binnengedragen. De zanggroep zingt daarbij o.a. Paasliederen uit het oratorium van Marijke de Bruijne. Licht dat terugkeert, hoop die niet sterven wil, vrede die bij ons blijft. Samen zingen we: Licht, licht alles wordt licht.

Een vrolijke dienst waarin ook de kinderen aanwezig zijn. Zij gaan tijdens de preek buiten op speelse wijze aan de gang met de boodschap van Pasen. Net als andere jaren staan er bloemen voor de tafel op het koor. Zij kunnen na de dienst als Paasgroet gebracht worden naar mensen die een steuntje in de rug en wat extra aandacht kunnen gebruiken.



-ds. Karin Spelt

Uit de kerkenraad

Gemeenteavond maandag 18 maart

Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur

De kerkenraad heeft een nieuw beleidsplan voor de jaren 2024 tot 2029 opgesteld. De gemeente kan het conceptbeleidsplan inzien via de website en de nieuwsbrief. Wie geen digitale mogelijkheden heeft kan een gedrukt exemplaar vragen bij Janine Garretsen. Op de gemeenteavond zal de kerkenraad een toelichting geven en kunnen er vragen over het beleidsplan gesteld worden. Ook is er ruimte voor andere vragen die in de gemeente leven.

-Namens de kerkenraad, Janine Garretsen voorzitter

Uit het ouderlingenberaad

Pastoraat

Wij willen als gemeente omzien naar elkaar en aandacht voor elkaar hebben. Daarom is het belangrijk dat ouderlingen en predikant zoveel mogelijk op de hoogte zijn van lief en leed in de gemeente. Soms zijn we niet op de hoogte en horen we dat mensen aandacht van de kerk missen. Dat vinden we uiteraard vervelend. Daarom nogmaals een oproep aan de contactpersonen, maar ook aan iedereen om ziekte of andere dingen door te geven. U kunt zelf persoonlijk ook altijd een beroep doen op een ouderling of de predikant en ons direct bellen of mailen. Dan proberen wij altijd tijd te maken.

Paasviering 75 plus Dinsdag 26 maart , Kerkhuis Hoog-Keppel om 14:30 uur

De Open Deur biedt altijd een mooie liturgie, die we gebruiken voor de Paasviering 75 plus. Gemeenteleden vanaf 75 jaar en hun eventuele partner krijgen een persoonlijke uitnodiging. Dit jaar is het thema: 'Het lege graf'.

We beginnen met koffie en thee in het Kerkhuis. Rond 15 uur begint de viering. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een drankje en hapje.

-Namens het ouderlingenberaad, ds. Karin Spelt



Uw steun waard

Collecte opbrengsten in februari 2024

De eerste collecten voor diaconaal werk en het beheer van de kerk brachten in de maand februari 2024, **€ 216,93** op.

Tweede collecten

| | | |
|-----------|---|-----------------|
| 4-2-2024 | Werelddiconaat Banladesh | € 52,20 |
| 11-2-2024 | Noodhulp Griekenland | € 83,35 |
| 18-2-2024 | Binnenlands diaconaat, omzien naar gevangenen | € 43,70 |
| 25-2-2024 | Stichting kindershulp Dominicaanse Rep. | € 76,40 |
| | Totaal | € 255,65 |



Uw gift overboeken

U kunt uw gift ook overmaken op de rekening **NL72RABO 0315 002 573 t.n.v. Prot. Gem. Drempt en Oldenkeppel, o.v.v. collecte**; hiervan is zoals gebruikelijk 50% bestemd voor diaconaal werk en 50% voor het beheer van de kerk.

Wilt u geven aan één van de diaconale projecten? Dan kunt u uw gift overboeken naar het bankrekeningnummer van de diaconie:

NL 43 RABO 0315 0008 64 t.n.v. Diakonie PGDO o.v.v. het doel

Hartelijk dank!

O diepe nacht die ons omringt

*O diepe nacht die ons omringt,
de wereld in uw duister dwingt,
het licht van Christus kleurt de lucht,
Hij komt, Hij jaagt u op de vlucht.*

*De aarde die in 't donker lag,
komt in zijn zonlicht aan de dag.
Alles krijgt kleur en glans en licht
in 't stralen van zijn aangezicht.*

*U Christus kennen wij alleen,
U zoekt ons zingen, ons gewezen.
Zie ons in eenvoud voor U staan,
o Heer, neem onze harten aan.*

*Zoveel is zwart van kwaad en pijn.
Maak door uw licht de wereld rein.
O ster die in de hemel staat,
verlicht ons met uw licht gelaat.*

*Aan God de Vader in zijn troon,
en aan zijn eengeboren Zoon,
zij met de Geest wiens troost ons leidt,
de lof en eer in eeuwigheid.*

-Liedboek, lied 599



7



Ontmoeten~Inspireren~Delen

in de regio Doesburg

RK Parochie Sint Martinus, Remonstrantse Gemeente
Samenwerkingsgemeente Ooipoortkerk, Leger des Heils
PG Angerlo-Doesburg, PG Drempt en Oldenkeppel, PG Hummelo

Ontmoeten Inspireren Delen

Matteüs Passie: een gezongen verbeelding door een projectkoor van Stichting Babel Doesburg (Bijbelverhalen Anders BELicht)

Woensdag 27 maart St. Joriskerk Drempt, inloop vanaf 19:30 uur en aanvang 20:00 uur

Een kortere, modernere versie van de Matteüs Passion.

Vier muziekstukken zijn nog in de prachtige zetting van Bach. De andere liederen zijn gecomponeerd door Gerard van Amstel. Alle (hedendaagse) teksten zijn van Piet van Midden. Oud en nieuw met elkaar verweven!

De uitvoering van deze Passie duurt een klein uurtje; het koor wordt hier en daar aangevuld met een solist(e), die woorden van Jezus, Petrus, Judas of Maria laten horen. Woorden die ook nu nog indruk maken.

De Passie vertelt over het lijdensverhaal, van dromen, Pesach, trouw en verraad, leven en dood, over liefde en uiteindelijk opnieuw dromen. "Totdat Hij hen wakker maakt..."

De muzikale leiding ligt in handen van Esther Pelgrom en op piano begeleidt Ingrid de Vries het koor en de solisten.

Stichting Babel Doesburg voert deze Passie ook uit op:
Vrijdag 22 maart : 20:00 uur, Ooipoortkerk Doesburg
Palmzondag 24 maart : 16:00 uur, De Wijngaard Zutphen

Toegang is gratis

De kunst van verwondering

Woensdag 3 april Kerk in Hummelo, inloop 19:30 uur en aanvang 20:00 uur

Verwondering is een mooi thema om in de tijd na Pasen een plek te geven. Het Paasfeest, feest van opstanding en nieuw leven vervult ons met verwondering. Daarnaast zijn er zoveel dingen waar we

ons over verwonderen. De natuur die in de lente weer tot leven komt, het wonder van de schepping, de geboorte van een kind, kunst, muziek en nog zoveel meer.

Deze thema-avond delen we wat onze verwondering oproept. Er zijn verschillende sprekers. We hebben iemand vanuit de groep die de jaarlijkse kunstwandeling over Landgoed Enghuizen in Hummelo gevraagd iets te vertellen. Vanuit de school de Woordhof wordt over het thema kinderen en verwondering gesproken. Ook vanuit de kerken zullen woorden van verwondering worden gedeeld. Tussen de sprekers door is er muziek.

De avond wordt voorbereid door Ingrid van Berkum, Marjan van Zadelhoff, ds. Elise Wijnands en ds. Karin Spelt

Samen wandelen in de lente

April is een mooie maand om naar buiten te gaan. De natuur ontluikt uit haar winterslaap. Op verschillende plekken kunt u aansluiten om te wandelen.

Woensdagochtend 10 april Pelgrimeren in Zeddam-'s Heerenberg

De Protestantse gemeente Zeddam-'s Heerenberg nodigt ons uit om mee te wandelen met een groep mensen die elke maand een ochtend gaat pelgrimeren. In december is deze groep te gast geweest in Hoog-Keppel en hebben we daar samen gewandeld. Nu worden wij uitgenodigd om naar Zeddam te komen. Na een kopje koffie rond 9:30 uur is er een kort meditatief moment in de kerk. Daarna wordt er ongeveer 1,5 uur gewandeld. Eerst in stilte, het tweede deel in gesprek met elkaar.

Afgesloten wordt met een gezamenlijke lunch. Rond 13:00 uur rijden we terug naar huis. Als u mee wilt lopen kunt u zich opgeven bij ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

Daarnaast kunt u aansluiten bij de volgende activiteiten:

Op adem komen in Keppel

Vrijdag 12 april 2024, Kerkhuis Burgemeester van Panhuysbrink 5 in Hoog-Keppel van 10:00 - 16:00 uur

Een retraitsdag rond de kerk van Hoog-Keppel.

Een dag van verstillings en bezinning in een kleine groep van maximaal acht mensen.

Thema: nieuw leven.

Een thema dat past in de weken na Pasen als de lente doorbreekt. Op allerlei manieren voel en zie je het nieuwe leven op het landgoed Keppel. Een dag om te ervaren wat de natuur op deze lentedag bij jou oproept. En wat de boodschap van Pasen, het verhaal van opstanding en nieuw leven voor jou betekent.

Na ontvangst met koffie en thee in het kerkhuis gaan we naar de kerk van Drempt, waar (bijbel)teksten, gedichten en muziek bij het thema worden aangereikt. (we rijden even naar Drempt. omdat de kerk van Hoog-Keppel wordt verbouwd dit voorjaar). Daarna is er een meditatieve wandeling in het bos rond Hoog-Keppel. Na de lunch in het kerkhuis wordt er weer gewandeld. Tijdens deze wandeling is er ook ruimte om ervaringen, gedachten en gevoelens met elkaar te delen. Ook is er een afsluitende werkvorm in het bos. De dag wordt rond 15.30 uur afgesloten met thee in het kerkhuis. Kosten van de dag zijn € 35,00 pp. inclusief lunch.

Voor meer informatie www.speltnatuurcoaching.nl

Info en opgave ds. Karin Spelt karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

Lentewandeling in de Veluwezoom

Vrijdag 19 april, Bezoekerscentrum Veluwezoom Heuvenseweg 5a in Rheden, start 13:00 uur

Elk jaargetijde heeft haar eigen kleur en sfeer. In de lente komt de kleur terug in de natuur. De bomen komen uit met verschillende groentinten. Bloesem kleurt bomen en heesters wit en rose. De eerste voorjaarsbloemen bloeien. Het nieuwe leven maakt vrolijk en nodigt uit om naar buiten te gaan.

Het is waardevol om tijdens het wandelen je als het ware onder te dompelen in de natuur en met al je zintuigen te ervaren wat dat aan je doet. Doordat je lichaam ontspant volgt na een tijdje ook je hoofd, dat vanzelf helderder, leger en frisser wordt.

De natuur is ook vol symboliek. Wat je ziet, hoort, voelt of ruikt kan raken aan iets wat je bezig houdt.

De lentewandeling begint met een stiltewandeling, waarin we met kleine oefeningen de natuur om ons heen met alle zintuigen ervaren. In het tweede deel is er ook ruimte voor gesprek over wat de natuur op deze dag met ons doet.

De wandeling duurt ongeveer twee en een half uur (8 km). We lopen in een rustig tempo. Soms vertragen we of staan even stil. We eindigen met koffie of thee in het bezoekerscentrum. De wandeling is gratis, drankje na afloop voor eigen rekening.

Meer informatie hierover op www.speltnatuurcoaching.nl
Info en opgave karin.spelt@gmail.com tel 06-13554749

In 2024 wordt deze wandeling elk jaargetijde aangeboden.

| | | |
|-------------------|---------|------------|
| Zomerwandeling: | vrijdag | 9 augustus |
| Herfstwandeling : | vrijdag | 18 oktober |

'Wat hebben we bij de koffie?'

Ooipoortkerk, Ooipoortstraat 52 Doesburg van 10:00-11:30 uur

'Wat hebben we bij de koffie?' is een ontmoetingsochtend op de eerste woensdag van de maand, waarbij een kopje koffie/thee niet alleen vergezeld gaat van wat lekkers, maar ook van een kort programma. Dit kan een gastspreker zijn, iets met verhalen, of muziek. We bieden 'een gezellige inloop met een plus'.

Er wordt altijd 'iets' aangeboden, maar dat duurt maximaal een half uur. Daarvoor en daarna is er ruim tijd voor koffie/thee en gesprek.

3 april Annet Blok over haar vak Goudsmid

Annet en haar man Marcel zijn samen een goed Blok. 'Het goud en zilverblok.'

Samen, met elk een eigen idee, samen brainstormen.

Samen schaven en ontwerpen, samen werken.

Annet maakt en ontwerpt sieraden; Marcel is zilversmid, hij maakt en ontwerpt objecten en gebruiksvoorwerpen. Marcel hadden we in oktober 2023 bij de koffie.

1 mei Leo van Bommel huidige gids van het Arsenaal

6 maart vertelde Leo over de Begijnentijd en Kloosterlingentijd in het gebouw het Arsenaal. Deze ochtend gaat het over de tijd dat het gebouw gebruikt werd als Arsenaal.



Predikant: ds. Elise Wijnands • mob.: 06-23517979 • e-mail: dominee@kerkhummelo.nl •
Scriba: dhr. Barend Verkerk • adres: Van der Hardt Abersonlaan 2, 6998 AX Laag-Keppel •
 tel.: 0314 - 849896 • e-mail: scriba@kerkhummelo.nl • **Website:** www.kerkhummelo.nl

God zal zorgen

Een lied als opmaat voor Pasen

1. Je jubelt: God zal voor mij zorgen
 wanneer ik hulp van Hem verwacht!
 Toch kun je bang zijn,
 bang voor morgen:
 één lange, eindeloze nacht.
 Geloof wat vast en zeker is:
 licht overwint de duisternis!

2. Je dacht dat God
 zijn schapen leidde,
 het hele leven één groot feest,
 tot aan de einder groene weiden -
 maar dan: een wond
 die niet geneest!
 Al zal de Herder bij je zijn,
 soms ga je door een diep ravijn.

3. Je meende: Christus is zo machtig,
 één woord - het onweer zwijgt al stil.
 Je dacht: mijn Vader is almachtig,
 de wind gaat liggen als Hij wil.
 Maar dan opnieuw: een donderslag,
 chaos die niemand eerder zag.

4. Je fluistert toch dat God zal zorgen
 ook als geen zon je tegenlacht?
 Houd dat dan vast,
 want Hij zal morgen
 doen wat geen mens
 meer had verwacht:
 dan zal de aarde hemel zijn,
 dan zal het eeuwig Pasen zijn!

Tekst: André F. Troost

Melodie: 'Wie maar de goede God laat zorgen'

Pasen is het feest van bevrijding, van opstanding. Die opstanding is geen ontkenning van dood en lijden, de littekens blijven immers zichtbaar. Het is een opstaan uit de dood, óver de dood heen. Jezus is niet uit de dood teruggekeerd, Goede Vrijdag is niet uitgewist. Juist niet! Christus is dóór de dood heen verder gegaan. Daarmee laat God zien dat de weg die Jezus gegaan is, een weg van liefde is en toekomst heeft. Dwars door alle diepten heen. God laat het werk van Zijn handen niet

los. Pasen is een feest vol geheimenis, het is en blijft een Wonder. God doet wat geen mens meer had verwacht. De aarde zal hemel zijn, het zal eeuwig Pasen zijn! Nooit raak je erop uitgekeken, erover uitgedacht. Het is een Godswonder. Nieuwe kracht, nieuw leven en goede moed.

Gezegende tijd gewenst.

- Ds. Elise Wijnands





Goede Vrijdag en de Paaswake op Stille Zaterdag

Zowel op Goede Vrijdag als op Stille Zaterdag is de kerk in Hummelo dicht. Op Goede Vrijdag bent u van harte welkom in Drempt&Oldenkeppel. In deze dienst gaat Karin Spelt voor. Op Stille Zaterdag bent u van harte uitgenodigd de dienst van de Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg waarin ik voorga mee te vieren! Om 20:30 uur beginnen we in de Galluskerk in Angerlo met een korte gebedsdienst. Buiten staat een vuurkorf waaraan fakkels ontstoken zullen worden. Met dit licht vertrekken we lopend om 21:00 uur naar de Grote of Martinikerk in Doesburg. Tijdens het lopen zullen we één stop houden, dan zingen we met elkaar een bekend lied. Verwachte aankomsttijd is 21:45 uur. Uiteraard kunt u ook met de fiets of auto naar de Martinikerk. Om 22:00 uur start de Paasnachtdienst in de Martinikerk. De nieuwe Paaskaars zal binnengedragen worden. beeld van de opstanding van Christus. God blijft trouw in zelfs de diepste duisternis. Liefde blijft. Het laatste woord is niet aan de dood. Het is mooi als u zelf een huispaaskaars heeft om deze dan in de Paasnacht te ontsteken aan de Paaskaars. Beide diensten kunnen ook afzonderlijk meegevierd worden. In de kerken Drempt&Oldenkeppel en Hummelo zullen de Paaskaarsen tijdens de dienst op Paasmorgen worden ontstoken.

- Ds Elise Wijnands



Bij de diensten

Zondag 17 maart komt Herman Haan uit het verre Groningen. Een hele onderneming op de vroege morgen, maar zeer te waarderen dat hij dat nog steeds wil doen. Op 24 maart, Palmzondag, gaat ds. Elise voor en dan zijn er de gebruikelijke manifestaties voor kinderen en volwassenen. Deze dienst is gezamenlijk met Drempt&Oldenkeppel. Op Witte Donderdag wordt avondmaal gevierd in een dienst waarin ds. Roelie Reiling uit Steenderen voorgaat. Op paasmorgen staat haar man ds. Menno Leistra op de kansel. Als het goed is, begeleidt Niels Bloemendaal op de trompet de samenzang. Die begint al een kwartier voor de aanvang van de eigenlijke dienst. Zie voor het bijwonen van de kerkdiensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag het stukje hierboven van ds Elise en voorin bij de diensten. Pastor Mia Tankink (Keijenborg) komt op 7 april naar Hummelo en ds. Elise Wijnands gaat voor op 14 april.

Koster/organist

17 maart: Chris Vrogten/Atze Douma
 24 maart: NN/Frans Konincks
 28 maart: Gerrit Minkhorst/Atze Douma
 31 maart: Jan Hagenbeek/Broer de Boer
 7 april: /Ap Addink

Uitgangscollectes

17 maart: Orgelfonds
 24 maart: St. Diva Dichtbij
 28 maart: Het Passion
 31 maart: paascollecte
 7 april: St. Shehata Tanzania
 14 april: plaatselijk jeugdwerk

Bloemengroet

Zondag 4 februari gingen de bloemen naar de heer René Meulenbeek en op 11 februari kreeg Chris Vrogten de bloemengroet. Een week later gingen er bloemen naar Gerrit Eskes en op zondag 25 februari ontving de heer Herman Mellink deze attentie.

In memoriam * 22 juni 1960 Christiaan Hietkamp † 5 februari 2024

Chris werd op 22 juni 1960 geboren in Zevenaar. Als oudste zoon van Ben en Jo Hietkamp-van Dijk. Broertje Dinant zou negen jaar later volgen. In Zevenaar ging Chris ook naar de kleuterschool, daarna volgden vele jaren speciaal onderwijs in Didam. De verhuizing naar Hoog-Keppel was voor Chris heel fijn: hier was veel meer rust en ruimte. Chris was een echte doorzetter, zijn aangeboren beperking weerhield hem er niet van om zelfstandig te gaan wonen. In Hummelo kwam een woning beschikbaar, wat heeft hij het hier naar zijn zin gehad met veel lieve en zorgzame burens! Chris vond werk in de plantsoenen, precies wat hij leuk vond om te doen, de perken in Hummelo zagen er dan ook uit om door een ringetje te halen. Chris kon ook mooi vertellen over de vele vakanties die hij heeft gemaakt. Vooral de wintersportvakanties naar het Oostenrijkse Nauders waren favoriet. Chris heeft een heel mooi schilderijtje van het pension geschilderd, met recht was hij daar heel trots op. Dit jaar zou Chris met Ab en Mieke nog een keertje terug gaan naar deze prachtplek. Verdrietige momenten waren er natuurlijk ook, het overlijden van zijn vader, twee keer een flink ongeluk met zijn driewieler. Ook hierin liet Chris zien dat hij een doorzetter was, zijn levensmotto: "Je hebt pas verloren als je opgeeft" zegt genoeg. Chris vond het fijn andere mensen te helpen. Op de dagopvang in Hoog-Keppel kon hij zijn steentje bijdragen. De Hummelse kerk was voor Chris een vertrouwde plek. Hij voelde zich er zo thuis dat hij zelfs een paar keer met John Wils in diensten heeft gezongen. Wat zou hij het prachtig hebben gevonden dat John ook op zijn herdenkingsdienst in de kerk van Hummelo heeft gezongen. Het gaf ons allemaal steun, want geschrokken zijn we zeker na het zo plotselinge overlijden van Chris. Wensen we zijn moeder Jo, Dinant en Monique en allen die Chris in het hart hebben gesloten Gods gezegende nabijheid toe.

- Ds. Elise Wijnands



Dameskrans

Donderdagmiddag 21 maart van 2 tot 4 uur in De Ruimte: Lezing door Ina Timmer en Arie Niks uit Doesburg met als titel: Wat is de overeenkomst tussen aardappeleters en koffiedrinkers (De geschiedenis van onze dranken). Belangstellenden en gasten zijn van harte welkom.

Dinsdag 2 april van 17.00 tot 19.00 uur in dorps huis De Ruimte is er de Paasmaaltijd.

Na de Paasliturgie gebruiken we gezamenlijk een broodmaaltijd. Mevrouw Minie Klein Lebbink zal ons iets vertellen over het Paasfeest in Griekenland. Ook niet-leden (mannen en vrouwen) zijn daarbij van harte welkom.

Bijbelkring

Dinsdag 19 maart van 10.00 – 11.30 u. is er weer bijbelkring in de Ruimte. Iedereen hartelijk welkom.

Oproep!

Het aantal mensen dat als vrijwilliger dienst wil doen slinkt nogal. O.a. voor de bloemendienst en voor de portaalendienst zijn helpers nodig. Lijkt het u wat om hieraan mee te doen dan kunt zich aanmelden bij de scriba Barend Verkerk, zijn telefoonnummer en mailadres staan voorin het colofon.





In memoriam * 26 augustus 1933 Freek Jansen † 15 februari 2024

Freek werd geboren in Didam op 26 augustus 1933. Zijn ouders hadden een boerderij met koeien en varkens en veel kippen, de hobby van Freek. Hij verzorgde de kippen en de kuikens en de belangstelling hiervoor is zijn hele leven gebleven. Freek kon goed terug kijken op zijn jeugd samen met zijn broers en zussen en ondanks de oorlogsjaren 40-45 was het leven goed in het gezin Jansen. Graag had hij een kippenbedrijf opgezet, maar de eierprijs was te laag om er goed van te kunnen leven. Na de lagere school, ulo en landbouwschool ging Freek werken met paarden, 60 jaar lang een van zijn hobby's. Ook moest Freek de dienstplicht in om het vaderland te gaan dienen, een pittige maar ook een mooie tijd in het leven van Freek. Na de dienstplicht begon Freek een rijkschool: 7,50 per uur dat waren nog eens tijden! Daarna heeft hij een kruidenierswinkel in Harderwijk overgenomen. Freek trouwde zijn Sientje en ze hebben samen 21 jaar lang de winkel in Harderwijk gerund. In Hoog-Keppel werd een horeca gelegenheid, café met zalen voor bruiloften enz. en een supermarkt gekocht. Sientje haalde de nodige diploma's en een droom kwam uit: een nieuw begin in Hoog-Keppel in de Achterhoek. 15 Jaar lang mochten ze leven en werken in het mooie dorpje, jagen met vrienden en aandacht voor wildbeheer en enkele al genoemde hobby's van Freek. In 2003 kwam Freek met zijn Sientje naar Hummelo aan de Brouwerij en daar hebben ze samen een geweldige tijd gehad. Op 5 december 2020 overleed Sientje toch nog onverwacht, voor Freek brak een broze gezondheid aan en alleen wonen ging niet meer. Opname in Den Ooiman werd een feit alwaar hij 4 jaar verpleegd werd. Vorig jaar werd het leven zwaar voor Freek en ondanks de geweldige steun van zijn gezin verloor Freek de moed en het plezier in het leven. Na een weloverwogen beslissing heeft Freek Jansen 15 februari zijn leven teruggegeven. Als het leven je niet meer biedt en jij je leven niet kunt leven zoals je dat graag zou willen, dan mag je jouw leven te rusten leggen in de palm van Zijn Hand. Op 19 februari hebben we met familie en vrienden het leven van Freek Jansen gevierd en te rusten gelegd op de begraafplaats in Hoog-Keppel, bij zijn Sientje en nu, voor altijd bij elkaar...

- J. Tankink-Ligtenbarg

Van de Diaconie

Eindcollectes maart

24 maart Stichting Diva Dichtbij

Door de (herkenbare) muziek, een warme aanraking, een dansje, een kus of door enkel oogcontact komen emoties los. De één begint te stralen. Een ander zingt mee. En regelmatig stromen de tranen over de wangen. Diva's proberen mensen in beweging te brengen en bieden verlichting en willen mensen laten voelen dat ze méér zijn dan alleen hun ziekte.

28 maart Stichting Het Passion Hummelo

SPAaRactie

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor het meedoen aan de SPAaRactie voor een boodschappenpakket. In totaal zijn er 25 pakketten aan mensen gegeven die het echt nodig hebben.



In memoriam * 8 juli 1930 Maria Sophia Dun- van der Hout †18 februari 2024

Vele jaren heeft Mies op de Vossenplaats aan de Zelhemseweg in Hummelo gewoond. In 1972 vanuit het noorden van het land naar de Achterhoek verhuisd, dit was wat centraler voor het werk van haar man Filippus Juch. Goed een half jaar na de verhuizing sloeg het noodlot toe: vader Juch verongelukte op 16 februari 1973 bij een auto ongeluk. Mies bleef achter met hun zes kinderen. Nu bleek wat naoberschap inhoudt: het gezin werd geweldig opgevangen. In 1976 trouwde Mies met de Hummelse dominee Franciscus Dun. Oftewel oom Frans zoals de kinderen hem noemden. Er volgden gelukkige jaren. Tot ieders verdriet werd Frans ziek en overleed hij op 14 april 1988. "Maak er maar een vrolijke begrafenis van" had oom Frans gezegd. Mies heeft deze uitspraak ook in de papieren voor haar eigen begrafenis opgeschreven. Muziek en een ongekende positieve levenshouding hebben Mies altijd op de been gehouden. Dat kwam duidelijk naar voren tijdens de herdenkingsdienst in de kerk van Hummelo. Mooi om de verschillende talenten binnen het gezin te zien en te horen, zo werd er muziek gemaakt, gezongen, gesproken, konden we kijken naar een fotocollage en werd een video getoond die op prachtige wijze het levensverhaal van Mies liet zien. We zongen de door Mies zorgvuldig uitgezochte liederen: Er is een land van louter licht, wat vlied' of bezwijk', U zij de glorie. Uiteraard ontbrak het favoriete lied van ds. Dun niet: Eens als de bazuinen klinken! Muziek klonk steevast in haar appartement in Hyndendael, waar Mies de laatste jaren naar volle tevredenheid woonde. Muziek vulde de kamer ook op zondag 18 februari toen Mies na een lang en bewogen leven overleed. Op de achterkant van de liturgie staat een foto van Mies met de tekst: Allemaal een dikke kus. Dat de mooie, muzikale en vooral ook de vrolijke herinneringen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Mies zullen missen, tot steun en kracht mogen zijn.

- Ds. Elise Wijnants



Kinderkerk

Al op 18 februari was de eerste zondag van de 40-dagentijd. Ook op 3 maart is er kinder- en jeugdkerk. In deze periode gaan we met de verhalen die we over Jezus vertellen op weg naar Pasen. Zaterdag 23 maart gaan we 's-middags palmpaasstokken versieren in de Ruimte. Tussen 14.00-14.30 uur kan iedereen die een stok wil komen versieren binnen lopen. Om 15.30 uur hopen we alle stokken te hebben versierd. Behalve de buxustakken zijn alle materialen aanwezig. We willen aan iedereen vragen om zelf buxustakken mee te nemen. Als er iemand is die er daar wat meer van heeft is dat heel fijn. Om de onkosten van deze middag te dekken is een vrije gift welkom. Op zondag 24 maart is de palmpaasoptocht met vooraf het eieren zoeken. Het eieren zoeken begint om 10.00 uur bij de Woordhof. Voor degene die het gouden ei vindt is er een verrassing. Om 10.45 gaan we richting de kerk waar de muziek al op ons staat te wachten. Eerst gaan we met de stokken door de kerk en daarna gaan we met de muziek voorop door het dorp. De route gaat als volgt: Dorpsstraat, Pennekampweg, Brouwerij, Keppelseweg, Groeneweg, Beatrixlaan, Bakkerstraat, Dorpsstraat. Aan het eind van de optocht krijgt ieder kind met een stok de bekende verrassing. Pasen is dit jaar op 31 maart. Op deze zondagmorgen beginnen we in de kerk, waarna we naar de Ruimte gaan voor de paasmaaltijd. Daar gaan we ook naar het paasverhaal luisteren. - Anita Nusselder



NB: het In memoriam van Jan Vrogten komt door gebrek aan ruimte in volgend KerklevenIn te staan.

Ten slotte: een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Predikant: vacant • • •

Scriba: dhr. Gerrit Huurnink • tel.: 06-57142201 • e-mail: pknwichmond@gmail.com •

Adres: Protestantse gemeente te Wichmond, Dorpsstraat 16, 7234 SN Wichmond •

Bankrekening: NL15RABO 0366 4069 06 • **Website:** wichmond.protestantsekerk.net •

Koster: mw. G. Schepers • tel.: 0575-441420

PASEN: HET VOORGOED BEGONNEN BEGIN (NIJHOFF)



Rembrandt: Christus door Maria uit gdala aangezien voor de tuinman (Johannes 20:15)

Het Evangelie van Pasen: "Hij is niet hier, Hij is immers opgestaan, zoals Hij gezegd heeft" klinkt voor het eerst in een tuin. Vandaar dat we, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag, stil staan bij dit thema.

In het Eerste Testament komt het woord "paradijs" maar drie keer voor en dat in de betekenis van "tuin" of "park". De term komt uit het Perzisch en is pas laat, in de 6de eeuw voor Christus, in het Hebreeuws opgenomen. De Griekse vertaling van de Hebreeuwse bijbel, de Septuaginta, reserveert de term voor de Hof van Eden, zoals die in het scheppingsverhaal voorkomt. Het paradijs dus als de tuin Gods, klaargemaakt voor de mens, die eruit verdreven werd, omdat hij "als God wil zijn", zelf wil uitmaken wat goed en wat kwaad is.

In een olijfgaard, die Getsemané heet, verkeert Jezus in hevige tweestrijd, worstelt Hij met de vraag welke weg Hij heeft te gaan. Eenmaal gestorven wordt Hij begraven in een graf in een tuin, in de olijfgaard van Jozef van Arimathea. Zoals reeds opgemerkt: de ontmoeting met de Levende Heer vindt plaats in een tuin. Vroeg in de morgen bij het opgaan van de zon. Een opmerking met een hoog symbolisch karakter. Ad den Besten verwoordt veelzeggend:

*Toen heeft zich in het vroegste licht
de nieuwe Adam opgericht
ons allen lang tevoren.*

U ziet: Pasen speelt in een tuin. In Johannes 20 ziet Maria uit Magdala Jezus voor de tuinman aan. De Heer roept haar bij haar naam, wekt haar en ook ons tot leven. Daartoe zijn wij geschapen. Op Pasen begint, ook voor ons, de schepping opnieuw, van voren af aan.

Op 28 maart vieren we Witte Donderdag (aanvang 19.30 uur). Pasen is afgeleid van "Pascha", de Griekse term voor Pèsach, het Joodse feest van de ongezuurde broden en het paaslam. De paasviering begint op dát moment, "de avond vooraf" waarop Jezus met Zijn vrienden het bekende Exodusverhaal van de uittocht vierde (zoals zoveel Joodse families met hen) en dit verhaal verbond met Zichzelf. Brood en wijn namen en nemen bij deze maaltijd een belangrijke plaats in. Jezus heeft brood en wijn op Zijn eigen uittocht, op Zijn dood en opstanding betrokken. Eén en ander gedenken we in de kring rondom de avondmaalstafel. Vooraf luisteren we naar Genesis 3:1-8 en Johannes 12:24-25. Frans Konincks is vandaag en morgen onze organist, het Oecumenisch Koor o.l.v. Ron Holtslag verleent op beide dagen medewerking.

Op vrijdag, die een Goede Vrijdag (19.30 uur) zou worden, staan we met anderen onder het kruis. We lezen, behalve Genesis 3:8-13, het lijdensverhaal volgens Matteüs. De liederen in deze dienst verwoorden, verwacht ik, onze emoties. In de Messias wordt een wereld in nood getekend, worden we geconfronteerd met het lijden dat mens en schepping treft, overvalt ons het duister van de verborgenheid van God. In stilte, terwijl het buiten al donker begint te worden, verlaten we de kerk. Pas in de Paaswake en, in alle uitbundigheid, op de Paasmorgen, wordt de stilte verbroken, op het moment dat het Evangelie klinkt: "De Heer is opgestaan!" We vieren de eerste dag van een nieuwe scheppingsweek, "het voorgoed begonnen begin"(Nijhoff) van de messiaanse toekomst ons toegezegd. Goede Paasvieringen gewenst!
ds.Wim Blanken (gastpredikant)

**25 maart hebben we weer een filmavond in Withmundi
dan presenteren we de film
Jesus Christ Supperstar**



Deze film uit 1973 vertelt het verhaal van de laatste 6 dagen van het leven van Jezus Christus door de ogen van Judas Escariot. Gebaseerd op het concept-album van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, en de daaropvolgende, langlopende Broadway-musical. De zaal is open vanaf 19.30 uur de voorstelling begint om 20.00 uur, de toegang is gratis, bij de uitgang is de mogelijkheid uw waardering in de vorm van een vrije gift in daarvoor bestemde melkbus te doen.

De volgende filmavond staat gepland op 19 april, dan zal de komische film "Neem me Mee" getoond worden, dit is een film over een stel ouderen die gezamenlijk een reis maken.

Oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker.

Op woensdag 17 april 2024 is de maandelijkse avond van de oecumenische vrouwengroep Wichmond-Vierakker. Deze avond zal mevrouw Willy Weinholts veel vertellen over haar leven in een rolstoel. Door een sportblessure kreeg zij dystrofie, dat heeft haar leven erg veranderd. Wij beginnen die avond om 19.45 uur met koffie/thee, zaal Withmundi aan de Dorpsstraat in Wichmond is om 19.30 uur open. Gasten zijn altijd welkom.



Kerkenraadsvergadering op 16 februari

Onze voorzitter Tineke ten Dijk heette de kersverse ouderling-kerkrentmeester Henk Ellenkamp van harte welkom in de kerkenraad. Verheugd sprak ze uit dat we nu weer bijna compleet zijn. De kerkenraad is overigens nog steeds zoekende naar ouderling(en).

Vervolgens worden de ruim twintig vaste agendapunten behandeld.

Enkele aandachtspunten die we graag met u willen delen zijn;

De boekhouding en ledenadministratie, welke de laatste jaren tot grote tevredenheid is uitgevoerd door Hilly Bakker zal op haar verzoek een andere opzet krijgen. De financiën voor de kerk zullen voorlopig nog uitgevoerd worden door scriba Gerrit Huurnink.

Zoals vermeld is de Pastorie voor twee jaar verhuurd, de kerkrentmeester en de klusgroep hebben de benodigde aanpassingen hiervoor uitgevoerd.

Tevens zijn de spullen uit de pastorie verwijderd en opgeslagen, indien er nog eigendommen van gemeenteleden tussen zitten, wil eenieder deze dan ophalen, anders zullen ze op de rommelmarkt aangeboden worden.

Punt van aandacht is parkeren rondom de kerk.

De kerkenraad heeft besloten een parkeerverbod in te stellen voor het kerkplein en de grindstroken aan beide zijden van de kerk om zo de vrije doorgang te garanderen voor zowel de bewoners van de pastorie alsmede het kostenrechtbaar.

-Jan Klein Lenderink, notulist



Paasontbijt

Op 31 maart is er weer een paasontbijt voorafgaand aan de kerkdienst. We starten om 9.00 uur. Wilt u ook komen, teken dan de intekenlijst die hangt bij Bakker Wilfried Besselink en in Withmundi. Bij mooi weer gaan we lekker naar buiten in de tuin achter Withmundi. Wilt u helpen bel dan even bellen naar Gerrie Hiddink tel. 0575-441154 of meld het bij een van de kerkenraadsleden. We hopen weer op een mooie opkomst en een zonnige zondagmorgen.

-Gerrie Hiddink

De bloemengroet in de maand februari

4 februari Dhr. A. Maandag en dhr. E.J. Pellenberg

11 februari Dhr. G. Pardijs en mw. G.W. Wenneke-Groen.

18 februari Familie Hartemink en mw. R. Eggink-kl. Winkel

25 februari Mw. W. Hissink-v. Maanen en de familie Jansen

De koffieochtenden

We hebben inmiddels een indrukwekkend verhaal gehoord van Elly en Jan Marijnissen, over de watersnood ramp van 1 februari 1953.

De volgende data: 19 maart komt Avonturijn met paaseitjes en liedjes, op 2 april is er een spelletjes ochtend, of een vertelling over de natuur van dichtbij.

-Ben Hiddink



Toezeggingen actie KERKbalans 2024

Het totaal toegezegde bedrag voor actie KERKbalans 2024 is €38.409. Vorig jaar was dit €2.000 meer. Als je er de inflatie op loslaat, en dat moet eigenlijk wel, wordt de daling groter dan het bovenstaande bedrag van €2.000.

In totaal zijn er voor actie KERKbalans 2024 185 brieven waarin gevraagd werd om een toezegging door onze routelopers bij de gemeenteleden bezorgd en zijn er 163 weer opgehaald en dat is een mooi resultaat maar betekent ook dat 22 (185-163) brieven eigenlijk voor niets gedrukt, gevuld, bezorgd en "zonder resultaat weer opgehaald" zijn.

Vorig jaar was het toegezegde bedrag zo'n 5% hoger en het aantal aangeschreven adressen en ingevulde toezeggingen zo'n 6% hoger. Dit betekent dat het bedrag per toezegging iets gestegen is. Dit alles is conform de landelijke trend.

Aktie KERKbalans is nog steeds de grootste bron van inkomsten voor onze gemeente en is landelijk gezien de grootste geldinzamelingsactie die gehouden wordt.

Het teruglopen van het aantal mensen dat we aan kunnen schrijven en uiteindelijk een toezegging doet baart de kerkenraad zorgen. Het ziet er naar uit dat om ons kerkenwerk te kunnen blijven doen er ook reserves aangesproken moeten worden. Die reserves zijn er maar zijn niet onuitputtelijk. Bovenstaande is misschien wat negatief maar wel realistisch en het is eerlijk om het hier te vermelden.

Op de gemeenteavond van woensdag 13 maart 2024 kunt u hierover vragen stellen en uw eventuele mening kenbaar maken. We willen positief afsluiten en alle toezeggers bedanken voor hun toezegging. Ook iedereen die meegeholpen heeft verdiend een bedankje en in het bijzonder onze administrateur Hilly Bakker die ieder jaar weer de papieren in orde maakt en de toezeggingen verwerkt. We houden in 2025 weer actie KERKbalans en rekenen ook dan op uw bijdrage!

-Het college van kerkrentmeesters

Prijsvraag nieuwe naam Cluster D - de kerknobbers

Zondag 1 oktober 2023 hebben we voor het eerst als vijf kerken van Cluster D samen een kerkdienst gehouden in de Remigiuserk in Hengelo. Cluster D is een samenwerkingsverband van de protestantse gemeentes in Steenderen, Wichmond, Hengelo, Vorden en Zelhem. We vallen met dit samenwerkingsverband onder een groter verband van kerken in de Achterhoek. Dit groter verband is opgedeeld in clusters. Maar over de naam 'cluster D' waren we niet tevreden.

Het riep bij veel mensen vraagtekens op 'wat bedoel je met cluster D?' Daarom hebben we tijdens de kerkdienst op zondag

1 oktober 2023 een prijsvraag in het leven geroepen. Bedenk een nieuwe naam voor cluster D die vertelt over onze samenwerking! Elf inzendingen zijn er opgestuurd. U moet denken aan namen als: 'QAN gemeentes, d'n noabergoarden,

diamant, een hand vol liefde, geloof in gemeenschap, kerk in kern, samen kerk zijn, de kerknobbers, cd, kwint en bij1diensten. Op de laatstgehouden vergadering van het cluster D (dit zijn een aantal mensen vanuit de verschillende kerkenraden) is gekozen voor de naam 'de kerknobbers'. Deze naam is ingezonden door Erik Lichtlee uit Steenderen. Natuurlijk hoort bij een prijsvraag een prijs! Zondag 18 februari werd Erik verrast in de kerkdienst met de felicitaties dat hij de prijsvraag had gewonnen en kreeg hij 'noaberkoeken' overhandigd.

Als u nu in uw kerkblad iets leest over de samenwerking tussen de vijf protestantse gemeentes in Vorden, Wichmond, Steenderen, Zelhem en Hengelo dan zult u lezen over de 'kerknobbers'. Een naam die precies weergeeft hoe de samenwerking in elkaar steekt: we zijn 'noaber' van elkaar als buurkerken en helpen elkaar waar nodig, in praktisch en geestelijk opzicht.





Beste vrienden in Vierakker-Wichmond

Ik mis jullie! Ik mis de warmte van de gemeenschap, en de mooie natuur, en de stallen met de koeien die rustig staan te eten, en de bedrijvigheid van de boeren op het land, en de kerk...

Ik leef nu in Zeeland. Hier geen coulisselandschap. Hier dijken en veel water en vergezichten en



vooral: veel wind. Ik had het moeilijk, toen ik hier terugkwam. Ik kon mijn draai niet vinden. Sinds kort gaat het beter, want ik heb een baan. Ik ben onlangs aangesteld als pastoraal werker, in een kerkelijke gemeente op Noord-Beveland. Om daar te komen moet ik vanuit Schouwen-Duiveland de Oosterschelde over - een brede zeearm. Gelukkig, er is een brug: de Zeelandbrug. Die is meer dan 5 kilometer lang! Ik fiets daar nu vaak overheen. En vandaag, al denkend over Pasen, zie ik die brug voor me.

Wat is Pasen? Pasen is de overkant. Pasen is zicht op de overkant. Dat is net als op die brug. Iedere keer, vanaf het begin van de tocht over de Zeelandbrug heb ik zicht op de overkant – ver weg, dat wel, maar duidelijk zicht. Daar zie ik vaste land! Daar zie ik een oever! Daar zie ik windmolens, daar zie ik zelfs, op die brug, wel 20 kilometer in de verte, de televisiemast van Goes – dat is de stad! De stad aan de overkant! Spreekt de Bijbel ook niet van een stad – een stad aan de overkant? Daar moet ik naartoe! Ik fiets de brug op – oh, zie al dat water beneden mij, eindeloos water, als ik daar maar niet inval! Maar de brug is veilig, ik fiets erop met vertrouwen. En hebben wij als gelovigen ook niet zo'n brug? Een betrouwbare, een goede? Jazeker - Jezus! Hij is die brug naar de overkant! Hij is "de weg" naar het vaste land. Hij draagt je over de dood heen. Maar ik moet me concentreren, concentreren, ja want het pad voor fietsers is smal, héél smal! "Neem de smalle weg!" Langs mij racen auto's en vrachtwagens, op de brede rijbaan. Soms toeteren ze naar me, maar ik moet me niet laten afleiden, nee, want dan gaat het geheel fout, dan smak ik misschien tegen de vangrail en vlieg ik over het stuur en misschien wel in het water!! Niet naar links kijken, niet naar rechts, niet achteromkijken - enkel vooruit: ik moet naar die overkant. Maar oh, wat staat er vandaag toch veel wind! Wind tegen! En vrienden van Wichmond en Vierakker, heeft de kerk vandaag ook niet wind tegen, veel wind tegen?! En ook het geloof! De straffe tijdgeest waait ons in het gezicht. Maar houd vol, zegt er een stem in mij, ga door, en met tactiek! Ik ga staan op de pedalen, ik trap zo hard ik kan, en ik zing! Je moet ook staan en zingen als gelovige! En de overkant komt dichterbij, ik zit al op kilometer 4, 4,1 zelfs, ik moet nog 1, ik mag nog 1, ik ben op reis door het leven, en ik mag nog wat, de tocht is nog niet af! Ik voel me goed. Lekker warm in mijn dikke jas. En zo is het ook warm in de kerk als de mensen er zijn en je gezellig samen bent en je zingt je warm in de dienst (oh, met passie!) en dan is er koffie en gesprek en een luisterend oor, of een grap... Binnenkort is het Pasen! Pasen is het vaste land dat oprijst aan de overkant! We zien het nu al, in de verte, en zo leren we ieder jaar weer: het leven is een weg, is een brug: Jezus! Die brengt je veilig naar je bestemming. Een mens moet een bestemming hebben.

-Tim Wiersum

Dank voor uw bijdrage, steun en gedachten aan Japanners getroffen door een natuurramp



* Links op de foto bewegende bakstenen stoep zoals golven op de zee. Een heel duidelijk beeld van wat een aardbeving letterlijk is.

Op 1 januari, een grote feestdag, vond er een krachtige aardbeving (M7.6), tsunami en aardverschuiving plaats op het schiereiland Noto (Ishikawa-prefectuur, Japan).

Een gebied in het noorden van Japan. Naarmate de reddingswerkzaamheden vorderen, verschijnen er bijzondere reddingsverhalen maar vooral ook veel tragische verhalen in het nieuws... Wij bidden voor alle mensen in het rampgebied en hopen op een spoedig herstel.

De kerncentrale in dit dunbevolkte gebied werd tijdelijk stilgelegd, maar er vonden geen ongelukken plaats. De Japanse regering kwam pas laat in actie. Aanvankelijk was er niet veel informatie over deze ramp.

Mariko Heuvelink-Yoshikawa heeft geen familie of vrienden in dit rampgebied wonen maar voelt zich als Japanse inwoner van Vierakker uiteraard zeer betrokken. Niet de regering, maar verschillende vrijwilligers-organisaties zoals het Rode Kruis en lokale verenigingen, hielpen de mensen in het getroffen gebied.

Mariko werd 11 dagen na de aardbeving geschokt door informatie van een goede vriend in Tokyo. Het hoofd van haar politieke partij, parlementarier Yamamoto, bood zich vrijwillig aan om in het rampgebied te helpen, en ze bekeek de foto's en las zijn rapporten. In die tijd was het in Nederland koud genoeg om op natuurijs te kunnen schaatsen, en dit rampgebied had een vergelijkbaar klimaat of misschien nog kouder met een harde wind. Er waren toen nog steeds veel mensen wier huizen waren ingestort als gevolg van aardbevingen, tsunami's en aardverschuivingen, die hulp nodig hadden.

Premier Kishi bezocht het gebied op zondag 14 januari eindelijk, zag toen pas de omvang van de natuurramp en pleitte voor aanvullende noodhulp. Er kwam meer hulp: 19 dagen na de ramp werd een 91-jarige vrouw, die alleen woonde in een gebied dat was afgesneden door een aardverschuiving en zonder stromend water of elektriciteit, door een reddingsteam gevonden en te voet gedragen naar een evacuatiecentrum.

Op 13 januari, vroegen Derk (12), Jan Willem (11), Hendrik (9) en Mariko aan de diaconie van De Protestantse Gemeente te Wichmond om een bijdrage voor hulp bij deze ramp. De 3 jongens kozen "Royal Fanfare", een muziekstuk dat ze leerden bij het leerlingenorkest van de Harmonie Vorden als "muziekstuk voor steun". Ze speelden deze muziek in de kerkdienst op zondag 14 januari (zie foto). De collecte-opbrengst in die dienst werd verdubbeld door de diaconie en er kwamen nog extra giften binnen op de bankrekening van de diaconie: totaal het prachtige bedrag van 575 euro!! Dit bedrag is door de diaconie overgemaakt naar de bankrekening van hoofdkwartier voor rampenbestrijding midden in het rampgebied via Ishikawa-prefectuur samen met het Japanse Rode Kruis Ishikawa-filiaal.

Vierentwintig dagen na de aardbeving wordt duidelijk dat de grond met 4 meter binnen 1 minuut steeg. Normaal gesproken, stijgt het met 1 mm per jaar in dit gebied, wat het litteken is van een grote aardbeving die eens in de 3000-4000 jaar plaatsvindt.

Dank aan alle gevers en in het bijzonder de diaconie van De Protestantse Gemeente te Wichmond.

-Derk, Jan Willem, Hendrik en Mariko Heuvelink-Yoshikawa



De kinderen Muis scharrelen rond in de keuken op zoek naar kruimels. Dan komt mevrouw Bontje, de kosteres, koffie zetten. Tijd voor de muisjes om zich te verstoppert! Ook de dominee komt handenwrijvend binnen. "Ha! Koffie! Brenda, ik ga je even bijpraten over onze plannen voor de veertigdagentijd!" "Ik ben benieuwd, dominee," zegt Brenda Bontje en schenkt de mokken vol. "Koekje erbij?" De muisjes juichen - héél zachtjes! De dominee legt uit: "Het koffiedrinken na de dienst zal ánders gaan. Geen koffie, thee en fris. Geen koekjes. We gaan voor Eénvoud!" Brenda kijkt verschrikt. Dat van die koekjes wist ze. Maar... "Geen koffie, thee en fris, dominee?? Dat wordt toch bijzonder ongestvrij?". "Dat lijkt zo, Brenda, maar de mensen worden vervend met schoon kraanwater en crackertjes.

Zo ervaren ze dat er veel is om dankbaar voor te zijn". Brenda ziet zichzelf al kunnen water klaarzetten. "Goed, dominee," zegt ze. Maar de muisjes zijn in paniek. Ze rennen de keuken uit naar Kikker op zijn plantenbakje. "Kik! Help! De mensen gaan zondags geen koekjes meer eten! En ze gaan water drinken! We moeten VERHUIZEN! We gaan VERHONGEREN!". Kik lacht. "Het is vast niet voor altijd, muisjes." "Jawel hoor, de mensen moeten maar wennen aan eenvoud, zei de dominee". Kik springt op de grond. "Dit duurt veertig dagen, tot Pasen." "O? Is de eenvoud dan voorbij?" piepen de muisjes opgelucht. "Nee," zegt Kik wijs, "De koekjes komen terug. De eenvoud blijft in de mensen achter. En danieren ze DANKBAAR Pasen."



Raadselversje

Wijske ging op zoek naar het eenvoudigste op aarde. Zij zocht het in haar huis en in haar straat en in haar stad. Alles was bijzonder, complex, en van hoge waarde, horloges, auto's, mobieltje, microchip en reuzenrad.

Wijske ging de natuur in en daar werd het ook niet beter. De planten en de dieren, nee, daar was geen eenvoud bij. Ze waren ingewikkeld, mooi tot op de millimeter. Steeds dieper ging ze zoeken en toen kwam ze er dichtbij.

Eenvoud was overal, verstopt in planten, dieren, mensen. Maar ook gewoon te zien, heel groot of klein en zonder kleur, altijd op weg naar het laagste punt, siepelend of plenzend, het vulde elke vorm, bescheiden, plat en zonder geur.

Wijske is weer thuis, nu kan ze eenvoud óveral voelen. Alles laat het groeien, onopvallend, kostbaar, rein. Het houdt de aarde warm én het helpt de aarde koelen. Het begin van alle leven, iets om zuinig op te zijn!

Weet jij wat Wijske vond?



Uit de Bijbel

Johannes de Doper zei: 'Ik doop jullie met water als teken van jullie inkeer. Maar na mij komt iemand die machtiger is dan ik.'

Uit Matteüs 3:11



Teksten: Marjet de Jong
Tekeningen: M. Jurriëns